

## PSALM 142



In nood roep ek die He - re aan



en smekend kom ek voor Hom staan;



ek noem my nood vir Hom en kla



as ek om sy ge - na - de vra.

2.

**U weet, *Heer, ek het moed verloor,*  
*want wie het iets nog vir my oor?***

**Maar, Here, *strikke* is daar wel  
*deur mense op my weg gestel.***

3.

**Ek kan *alleen na U* toe kom.**

**Wie *anders* gee nog *vir my* om?**

**En elke *uitvlug* is gesluit,**

**net *U* help my uit *strikke* uit.**



4.

Heer, ek *is swak en ingeperk*  
en *my vervolgers is te sterk.*

Ek roep na *U: Net U kan my*  
uit *my gevangenskap bevry.*

5.

**Doen goed *aan my*, ek sal *U* prys,**

**ek sal *U* dankbaarheid bewys.**

**Regverdiges sal my omring**

**en saam sal ons *U hulde* bring.**